

# Familjen Lindström-Hellströms år 2011 i en kort resumé

Här kommer en lägesuppdatering från Gribblylundsgänget. I mångt och mycket är det ena året det andra likt – det enda som skiljer är att vi blivit äldre! Men vi har fått vara friska och det gäller också våra nära och kära. Nu väntar vi bara på att vintern skall komma – dagens trista blötsnö räknas inte!



Året då Rebecka fyllde 18 valde hon att lägga sina konsttäcknings-skridskor på hyllan. I och för sig hjälper hon till som tränare för de yngsta, men den mesta tiden lägger hon vid sina studier på Åva gymnasium. Och det går bra. Hon stormtrivs, inte minst som fotograf för den prisade skoltidningen Cumulus. Vi är många som följer hennes blogg på [rebecka.devote.se](http://rebecka.devote.se) med alla härliga fotografier från såväl vardagen som de många utlandsresorna. Hur har hon råd?

I år blev det ingen riktig fjällvandring för pappa å barnen. Vi gick iofs på tur i Storhogna under påsklovet men sommarens Årebesök blev mer Holiday Club än Storulvån och Sylarna. Detta efter underbara vektor i Gryts skergård. Paradiset på jorden...



Annars torde vi kunna sammanfatta detta år som "Bilens år". Dels köpte vi en gammal Volvo med manuell låda för barnens övningskörning, dels blev M3an påkörd i sidan av en långradare och dels blev stora kombin länsad på det mesta. Inte roligt och dyrt för försäkringsbolagen. Men just nu funkar det mesta...

Jo, den unga damen har flera små jobb. Som barnflicka och tränare blir det en del. Fast sommarjobbet på Sandys fick hon kicken ifrån då hon ej accepterade svartlön. Så i år hann hon bara med 4 utrikesresor; Slovenien, Frankrike, Monaco & England. Samt en vecka i tält i Borlänge på "Peace and Love" festivalen. Där lärde hon sig en del, men inte allt...



Terasstaket rasade in även detta år ä gräsklipparen blev tyvärr till mos. Däremot klarade den irländsklagda stenläggningen vinterkylan. Den globala uppvärmningen välkomnas!



Christoffers val till gymnasiet blev teknisk linje. Kul – så att man får chansen att väcka sina bortglömda kunskaper till liv vid läxförhör å pluggande inför prov. Och studier går före hockeysatsningen där det numera endast blir 2-3 ggr i veckan. Teknik lär vi oss även rent praktiskt. Vi experimenterade på mopeden – bytte munstycken, drev å avgassystem. Plötsligt gör den 94 km/h. Det blir till att ta körkort för lätt motorcykel om den lagligen ska få framföras men en egen Z3:a är det som hägrar...

Fågelskådningen har detta år nått rent nördiga nivåer. Antalet kryssade fåglar är nu 232 och satsningen mot 300-klubben fortsätter. Men ju fler man observerat desto svårare är det att ta nya. Abstinensen blir stor mellan varven då det inte dyker upp nåt intressant...



I år åkte FMV F1 Club ånyo till Monza och Italiens Grand Prix (se [www.flmv.se](http://www.flmv.se)). Inför nästa år finns högst osäkra planer på Shanghai, men vi får se. Att få se BMX OS i London är också något som drar. Eller nån kul konsert – Rebecka var helt lyrisk efter Paul McCartney. Vi bildar band om trumset fås i julklapp!

Strävan mot de högre höjderna har fortsatt med ytterligare några cm under året. Tror banne mig han passerat fädernet nu. Vi gjorde en rolig resa tillsammans till BMX VM i Köpenhamn i somras. Kollade upp hur farbror Johan skötte sitt jobb som race coordinator. "Krille" jobbar extra som hockeysdomare. Tjänar riktigt bra å satsar allt i hem-elektronik för pojkrummet. Vi ser honom ibland...



Evas höjdpunkt under året var resan i november till Indiens huvudstad New Delhi. Emedan Rickards tid upptogs av att försöka sälja in SEP till någon som förstår bättre, så ägnades Evas dagar åt shopping och åter shopping. Med sprängfyllda resväskor återvände vi hem. Året avslutades dock mindre roligt – med samma motiv som för Sidney Crosby tvingas nu Eva hålla sig borta från hockeyrinken ett tag. Detta år har Eva däremot inte köpt någon ny kyl & frys – kors i taket...!



Rickard har under året fortsatt att fylla den egna hemsidan med alla ointressen (se [www.ointres.se](http://www.ointres.se)). Mest har det handlat om pansar & fåglar varvat med återblickar till gången tid. När PC:n pajade inköptes en Mac, vilket omöjliggjort uppdateringar ett tag nu... På jobbet läggs i mellandagarna sista handen vid utvärdering av kandidater i projekt BvNy – en rolig konkurrensupphandling...



Rebecka, Christoffer, Eva & Rickard önskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

# Familjen Lindström-Hellströms år 2011 i en kort resumé

